

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ



Δημιουργική εργασία των μαθητριών της Α' τάξης του ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

ΑΡΙΕΛΝΤΑ ΑΡΡΑ

ΒΑΣΙΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΚΑΡΠΕΡΟ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στα πλαίσια της δημιουργικής εργασίας εκπονήσαμε την παρακάτω εργασία, που αφορά ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της φτώχειας και την σύνδεση του με τις εξαρτήσεις, όπως ο τζόγος , και οι ουσίες (τσιγάρο ,αλκοόλ ,ναρκωτικά).

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος της εργασίας αυτής είναι να κατανοήσει ο κόσμος πόσο αρνητικά αποτελέσματα επιφέρει η φτώχεια. Ο άνθρωπος συχνά λόγω της φτώχειας καταφεύγει στη χρήση ουσιών νομίζοντας ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του στην ουσία όμως τα διογκώνει. Από την άλλη βέβαια οι ίδιες οι εξαρτήσεις εκτός από τα ψυχοσωματικές βλάβες οδηγούν το άτομο στη φτώχεια και στην απόλυτη καταστροφή. Κυριότερος στόχος όμως είναι να μάθουμε να δουλεύουμε ως ομάδα , να συνεργαζόμαστε και να κατανοήσουμε την αίσθηση του εμείς!

ΤΖΟΓΟΣ

Παράγοντες που ωθούν το άτομο στον τζόγο

Ο βασικότερος, ίσως, παράγοντας που ωθεί το άτομο στον τζόγο είναι η προσδοκία του κέρδους και μάλιστα του μεγάλου, του σημαντικού κέρδους, χωρίς να απαιτείται να καταβληθεί μεγάλος κόπος ή ιδιαίτερη προσπάθεια. Εάν μάλιστα εξειδικεύσουμε στο καζίνο και τους παίκτες του, θα διαπιστώσουμε ότι είναι, ίσως, η μοναδική περίπτωση όπου τα κέρδη του τζόγου πληρώνονται άμεσα και χωρίς άλλη μεσολάβηση (άμεση απόδοση κέρδους σε αντίθεση με τα λαχεία και τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ). Στην περίπτωση αυτή, ο παίκτης επιδιώκει και προσδοκά κέρδος πολλαπλάσιο του στοιχήματός του, ενώ είναι μηδαμινή η χρονική απόσταση ανάμεσα στο ποντάρισμα και το αποτέλεσμα το οποίο εάν είναι θετικό για τον παίκτη συνεπάγεται την άμεση πληρωμή του. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει παίκτης, σε οποιοδήποτε είδος τζόγου, ο οποίος να μην προσδοκά κέρδος.

Εξίσου σημαντικός όμως, παράγοντας, είναι η λεγόμενη συγκίνηση του παιχνιδιού. Τα τυχερά παιχνίδια φέρουν το στοιχείο του ανταγωνισμού, ενώ η απόλαυση του τζόγου συνδέεται με την συναισθηματική διέγερση. Η όλη διαδικασία του στοιχήματος, του παιχνιδιού και του αποτελέσματος, είτε αυτό είναι θετικό για τον παίκτη είτε όχι, συναρπάζει και χαρίζει σε ορισμένους παίκτες μια ανείπωτη ευχαρίστηση, γεγονός που ορισμένοι, αρκετά εύστοχα, αποδίδουν με τον όρο «ηδονή του τζόγου». Εξάλλου, οι δεσμευτικοί κανόνες που διέπουν και ρυθμίζουν το κάθε τυχερό παιχνίδι, «προστάζουν» ουσιαστικά ένα διαρκή αυτοέλεγχο που τείνει στη χαλιναγώγηση των παθών και των παρορμήσεων, καθιστά τη ρύθμιση του ενστικτικού και θυμικού βίου όλο και πιο πολύπλευρη, πιο ομοιόμορφη, πιο σταθερή. Σ' αυτό το ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο, ο τζόγος λειτουργεί ως ένα είδος «ελεγχόμενης απελευθέρωσης των συγκινήσεων».

Σημαντικός, εξάλλου, ψυχολογικός παράγοντας που ωθεί το άτομο στο τζόγο είναι η ανάγκη επιβεβαίωσης του «εγώ», ειδικά μετά από ενδεχόμενες αποτυχίες σε προσωπικό επίπεδο. Ο τζόγος αποτελεί

πολλές φορές διέξοδο για άτομα που έχουν ατυχήσει είτε στην προσωπική τους ζωή (οικογενειακά ή άλλα προβλήματα) είτε σε οικονομικά-επαγγελματικά θέματα. Τα άτομα αυτά έχουν την εντύπωση πως είναι αποτυχημένα και προσπαθούν μέσω του παιχνιδιού ν' αποδείξουν στον εαυτό τους, κυρίως, αλλά και στους γύρω τους ότι είναι ακόμα ικανοί, έτοιμοι για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Είναι ασταθείς χαρακτήρες και ανήκουν στη κατηγορία των ανθρώπων που ενθουσιάζονται και απογοητεύονται πολύ εύκολα. Εξάλλου, η ήττα στο παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει στα άτομα αυτά το πικρό συναίσθημα μιας ακόμα ήττας στην καθημερινή τους ζωή, με τις όποιες συνέπειες.



Ασφαλώς θα πρέπει ν' αναφερθούν και κάποιοι δευτερεύοντες παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η τάση ορισμένων ατόμων για επίδειξη. Τα άτομα αυτά επιδιώκουν παίζοντας μεγάλα ποσά να εντυπωσιάσουν και να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους στους άλλους παράγοντες που ωθούν το άτομο στο τζόγο

Δευτερεύοντες παράγοντες που ωθούν το άτομο στο τζόγο

Ασφαλώς θα πρέπει ν' αναφερθούν και κάποιοι δευτερεύοντες παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η τάση ορισμένων ατόμων για επίδειξη. Τα άτομα αυτά επιδιώκουν παίζοντας μεγάλα ποσά να εντυπωσιάσουν και να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους στους άλλους.

Η σημερινή κατάσταση στον χώρο των εξαρτήσεων δυστυχώς είναι χειρότερη απ' ότι στο παρελθόν, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Π.χ. ο αλκοολικός παλιά έπινε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και έγνοια για το οικονομικό κόστος. Σήμερα δεν σταμάτησε τη χρήση αλκοόλ αλλά βρίσκει πιο οικονομικές λύσεις π.χ. πίνει στο σπίτι και όχι στα μπαράκια. Ο τζογαδόρος από την άλλη επιλέγει πιο φθηνά παιχνίδια και τα «παίζει όλα για όλα», σαν να είναι η τελευταία του ελπίδα.

Παράγοντες που οδηγούν το άτομο στον αλκοολισμό

Η ανεργία ώθησε πολλούς στις καταχρήσεις. Το «ρίχνουν» στο ποτό, στα ναρκωτικά, στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Νομίζουν ότι έτσι θα τα ξεχάσουν και θα νιώσουν καλύτερα. Σιγά-σιγά όμως χάνουν τον έλεγχο και γίνονται εξαρτημένοι είτε από ουσίες είτε από συμπεριφορές. Ο εθισμός τους εξελίσσεται, γίνεται τρόπος ζωής, τους οδηγεί στη μοναξιά και την αυτοκαταστροφή. Ακολούθως, διαταράσσονται οι οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η ζήτηση ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαρτήσεις από αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια. Το ΚΕΘΕΑ συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των εξαρτήσεων με το πρόγραμμα Άλφα, το μοναδικό στην Ελλάδα για την απεξάρτηση από τον τζόγο και ένα από τα λίγα που ασχολούνται με το αλκοόλ. Ενδεικτικό των αναγκών είναι πως το Άλφα είναι το μοναδικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ που έχει λίστα αναμονής, η οποία διευρύνθηκε τα δύο – τρία τελευταία χρόνια: Περίπου 65 άτομα και 2,5 – 3 μήνες για τα τυχερά παιχνίδια και 40 άτομα και 1,5 μήνα για το αλκοόλ. Η αναμονή είναι πρόβλημα: 20-30% των ενδιαφερομένων «παγώνει» και δεν εντάσσεται αργότερα στο

πρόγραμμα. «Η ιδιομορφία των συγκεκριμένων εξαρτήσεων είναι πως αφορούν νόμιμες χρήσεις, οι οποίες βρίσκονται παντού. Αυτό όμως δεν τις κάνει λιγότερο επικίνδυνες», λέει στην «Κ» ο κ. Αντώνης Πάριος, υπεύθυνος του προγράμματος Άλφα.

Από την άλλη, το αλκοόλ επιπλέει πιο εύκολα στην ανεργία, την επαγγελματική αβεβαιότητα και τις απολύσεις, τουλάχιστον στην πληθυσμιακή ομάδα που έρχεται στο Άλφα. Υπάρχουν έντονα οικονομικά προβλήματα. «Έχουμε άτομα που δεν έχουν εισιτήρια για να έρθουν στη μονάδα, ειδικά όσοι μένουν περίξ της Αθήνας», λέει ο κ. Πάριος. Παρατηρείται στροφή στα εγχώρια και πιο προσιτά, πιο οικονομικά ποτά (π.χ. τσίπουρο, κρασί, μπίρα), ενώ η ηλικία πρώτης χρήσης αλκοόλ είναι στα 12-13 έτη για τα αγόρια και στα 13-14 τα κορίτσια.

Εντός της κρίσης, η εξάρτηση από το αλκοόλ οξύνει τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα Άλφα ολοκληρώνεται για τους συμμετέχοντες κατά 27,5% για το αλκοόλ και 23% για τον τζόγο, από τα υψηλότερα διεθνώς.

Συνθετικές ουσίες....

Η τάση για συνθετικές ουσίες είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα γι' αυτές. Είναι νέα ναρκωτικά και δεν μπορούν, όπως λένε, να κάνουν την αξιολόγηση του κινδύνου, ενώ συχνά δεν προλαβαίνουν να τα εντοπίσουν.

«Έχουν παρατηρηθεί θάνατοι στο εξωτερικό. Είναι πολύ εξαρτητικά ναρκωτικά και χρησιμοποιούνται κυρίως από νέα παιδιά. Οι χρήστες δεν θεωρούν τον εαυτό τους εξαρτημένο και δεν προσεγγίζουν τις υπηρεσίες βοήθειας και τις δομές. Πηγαίνουν μόνο στα επείγοντα των νοσοκομείων όπου και δεν καταγράφονται, καθώς οι γιατροί αποφεύγουν να τους κατονομάσουν χρήστες για να μην έχουν ποινικές συνέπειες» εξηγεί η κ. Τερζίδου.

Τα συνθετικά ναρκωτικά είναι ουσίες που μιμούνται τις επιδράσεις της κάνναβης και πωλούνται σε σακουλάκια, αλλά και νόμιμα ακόμα και στα περίπτερα, ως άλατα μπάνιου και αρωματικά. Παρότι στη συσκευασία αναγράφεται ότι δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, αυτοί που τα αγοράζουν ξέρουν γιατί τα αγοράζουν, τονίζουν οι ειδικοί.

Το Sisa πάντως είναι ελληνικής επινόησης ναρκωτικό που χορηγείται με ενδοφλέβια σύριγγα ή εισπνέεται μέσα από γυάλινες πίπες. Η μενθαφεταμίνη αυτή, στην οποία έχουν εντοπιστεί μέχρι και υγρά μπαταρίας, παραμένει πολύ φθινό ναρκωτικό που εξακολουθεί να προτιμάται από τους χρήστες. «Οι ίδιοι λένε ότι είναι δέκα φορές πιο δραστικό από την ηρωίνη, οι οποίοι το χρησιμοποιούν όταν δεν βρίσκουν ηρωίνη, παρότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας, τουλάχιστον 12 θάνατοι από αυτό» καταλήγει η κ. Τερζίδου.

Νέας γενιάς κάνναβη

Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι από τις πιο διαδεδομένες ουσίες και στην Ελλάδα. Όμως τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ δραστική και δεν έχει καμία σχέση με αυτή που διακινούνταν πριν από μια 10ετία. «Η κάνναβη σε κάποιες περιπτώσεις, σήμερα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς έρευνες την ενοχοποιούν για ψυχωσικά επεισόδια πολλές φορές μη αναστρέψιμα, αλλά και νευρολογικά προβλήματα» επισημαίνει η κ. Τερζίδου που τονίζει ότι η νεότερη γενιά της κάνναβης είναι πιο εξαρτητική, γι' αυτό και όλο και περισσότεροι και νεότεροι χρήστες κάνναβης αναζητούν λύση σε προγράμματα απεξάρτησης, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όσον αφορά στη χρήση κοκαΐνης, αυτή δείχνει να σταθεροποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μετά την αξιοσημείωτη αύξηση που είχε καταγραφεί στη χρήση της, όταν

υποχώρησε η τιμή της. Η χρήση ηρωίνης όχι μόνο έχει σταθεροποιηθεί στη χώρα μας, αλλά εμφανίζει και τάση μείωσης και αυτό γιατί τόσο η κοκαΐνη όσο και η ηρωίνη δείχνουν να αντικαθίστανται από τις συνθετικές ουσίες, που είναι πολύ φθηνότερες.

«Η Ελλάδα απέφυγε την μεγάλη αύξηση στην τιμή της ηρωίνης που συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή, λόγω της μετανάστευσης αυξήθηκαν οι ομάδες που την διακινούν και έριξαν την τιμή για να έχουν όλοι δουλειά, όπως διαπιστώνει η αστυνομία» αναφέρει η Μ.Τερζίδου.

Αναχαίτιση μολύνσεων HIV

Αισθητός είναι πλέον ο περιορισμός της επιδημίας της HIV λοίμωξης μεταξύ χρηστών που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι από το 2013 και μετά, ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων κρουσμάτων έπεσε στο μισό. «Τα νούμερα εξακολουθούν να είναι υψηλά, αλλά περιορίζεται η επιδημική έξαρση» επισημαίνει η Μανίνα Τερζίδου.

Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τις νέες μολύνσεις HIV λόγω της ενδοφλέβιας χρήσης. Ο περιορισμός της επιδημίας των νέων μολύνσεων αποδίδεται στην αύξηση των θεραπευόμενων στο πρόγραμμα των 50 μονάδων υποκατάστασης και την αύξηση παρεμβάσεων στους δρόμους. Εκτιμάται ότι μοιράστηκαν 408.000 σύριγγες, αριθμός που είναι πολύ πάνω από την απαίτηση των Ηνωμένων Εθνών που ζητά να μοιράζονται τουλάχιστον 200 σύριγγες το έτος σε κάθε, χρηστη.

Αναβάθμιση ρόλου ΜΚΟ

-
Σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση των νέων μολύνσεων έπαιξε και η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΚΟ που έγιναν πιο δραστήριες, καθώς στηρίχθηκαν από ιδιωτικές χορηγίες.

Η αύξηση των ατόμων στη θεραπεία υποκατάστασης -13000 άτομα στη θεραπεία με υποκατάσταση- κατατάσσουν τη χώρα μας στη 2η θέση στην Ευρώπη μετά το Λουξεμβούργο σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

«Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν σημαντικά και στη μείωση των θανάτων αλλά και του αριθμού των προβληματικών χρηστών, του κρυφού πληθυσμού, που βρίσκεται δηλαδή στον δρόμο, όπως τον ονομάζουμε εμείς» επισημαίνει η κ. Τερζίδου.

Εντυπωσιακό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι, στα θεραπευτικά προγράμματα αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μεταναστών, καθώς οι ίδιοι κατανοούν ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά και δεν φοβούνται να απευθυνθούν σ' αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει πρόγραμμα για μετανάστες χρήστες.

«Πρέπει να επαγρυπνούμε για να μην επιδεινωθούν τα πράγματα καθώς η οικονομική κρίση συνεχίζεται» εξηγεί η κ. Τερζίδου που διερωτάται τι θα συμβεί με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εάν στερήσει το ΕΣΠΑ κι αν τα δημόσια κονδύλια δεν θα μπορούν να καλύψουν το κενό.

Τα ναρκωτικά της... κρίσης «Σίσα»: Η κόκα των φτωχών



14χρονοι κάνουν χρήση ναρκωτικών από υγρό μπαταρίας

Πρόκειται για «φτηνό» ναρκωτικό και εύκολο στη χρήση με μεγάλη διεγερτική επίδραση, που μπορεί να κρατήσει το χρήστη έως και τρία 24ωρα άγρυπνο - Απώλεια βάρους, επιθετικότητα, έντονη διάθεση σεξουαλικότητας είναι μερικές ακόμη από τις παρενέργειες του «Σίσα»

Σοκαριστική ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Κατερίνας Μάτσα, εκπροσώπου του «18 ΑΝΩ» η οποία μίλησε στη Βουλή για 14χρονους χρήστες σκληρών ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, η κυρία Μάτσα είπε: «Κυκλοφορούν νέες επικίνδυνες ουσίες όπως το «Σίσα» που αποτελείται από αμφεταμίνες και υγρά μπαταρίας και λαμβάνεται από παιδιά 14 ετών! Η χρήση αυξάνεται διαρκώς, η ηλικία των χρηστών πέφτει και εξαπλώνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου. Η κατάσταση είναι σοβαρή».

Τι είναι το «Σίσια» το οποίο χαρακτηρίζεται σήμερα ως το ναρκωτικό της κρίσης καθώς είναι ένα παρασκεύασμα χαμηλού κόστους που απευθύνεται σε νέους χωρίς οικονομικές δυνατότητες και καταναλώνεται κυρίως σε υποβαθμισμένες γειτονιές της πρωτεύουσας;

Πρόκειται για «φτηνό» ναρκωτικό και εύκολο στη χρήση με μεγάλη διεγερτική επίδραση, που μπορεί να κρατήσει το χρήστη έως και τρία 24ωρα άγρυπνο. Απώλεια βάρους, επιθετικότητα, έντονη διάθεση σεξουαλικότητας είναι μερικές ακόμη από τις παρενέργειες του «Σίσια». Το ναρκωτικό που αναφέρεται στις πιάτσες σαν «η κόκα των φτωχών» πωλείται στην τιμή των 2-3 ευρώ για κάθε δόση, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι χρήστες να στρέφονται σε αυτό, εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Το «Σίσια» είναι ένας τύπος κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, που παρασκευάζεται με την ανάμειξη διεγερτικών ουσιών με πολύ τοξικές ουσίες, όπως αιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη, ακόμα και υγρά από μπαταρίες αυτοκινήτων ή χλωρίνη!

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι παρενέργειες καθιστούν τη «σίσια» εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία ενώ δεν λείπουν και οι συσχετισμοί της χρήσης με την αύξηση των κρουσμάτων HIV.

Αν και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ευθεία συσχέτιση, πιθανολογείται ότι η έντονη σεξουαλική διέγερση που προκαλεί το ναρκωτικό, σε συνδυασμό με τη μείωση των αναστολών, οδηγούν σε μείωση των απαραίτητων προφυλάξεων από τον ιό του HIV.

«Δεν μπορείς να κοιμηθείς, να φας, διαστέλλονται τα μάτια, έχεις λογοδιάρροια». «Διαλύει το μυαλό, βρίζεις, ξεφεύγεις, έχεις μανία να χτυπήσεις και να κλέψεις». «Είναι φτηνό, είναι επικίνδυνο, ακούγεται ότι φεύγειτο μυαλό». «Κόβει την όρεξη, αυτοκτόνησαν πέντε άτομα, δημιουργεί ψευδαισθήσεις». Αυτές είναι μερικές μόνο από τις

περιγραφές χρηστών για την ουσία και τις παρενέργειες που προκαλεί.

Η λέξη «Shisha» προέρχεται από την περσική λέξη «shishe» που σημαίνει γυαλί και είναι ο κοινός όρος για τον ναργιλέ στις αραβικές χώρες.

Εκτός από το «Σίσα», στις πιάτσες της Αθήνας έχει κάνει την εμφάνισή του ακόμα μία φτηνή ουσία, το «Τάι», που δεν είναι τίποτε άλλο από μια παραλλαγή της ταϋλανδέζικης ηρωίνης, με χαμηλή περιεκτικότητα δραστικής ουσίας.

Το «τάι» πωλείται στην τιμή των 5-7 ευρώ η δόση, ενώ η χρήση του γίνεται ενδοφλέβια. Επίσης, τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν στην Ελλάδα και άλλες παραλλαγές ηρωίνης χαμηλής καθαρότητας/περιεκτικότητας (10%-15% και κάτω από 5%, για μεγάλες και μικρές ποσότητες, αντίστοιχα), ενώ έχει παρατηρηθεί και αύξηση της συχνότητας και της ποσότητας χρήσης του οπίου και μειγμάτων οπίου με κατεργασμένη κάνναβη.

Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη κατάσταση της φτώχειας

Αρχικά δίνονται κάποιοι ορισμοί και τρόποι μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας (επισημαίνεται ότι ένας πιο ακριβής ορισμός θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση της έκτασης του προβλήματος και την κατεύθυνση προγραμμάτων και πολιτικών στα σωστά άτομα). Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια στοιχεία για τα επίπεδα ορισμένων δεικτών ενεργειακής φτώχειας στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δείκτες αυτοί είναι:

1. η αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες,
2. η καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και
3. το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (διαρροές στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, τα δάπεδα ή τα θεμέλια).

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι τρεις χώρες με **τα πιο υψηλά ποσοστά σε όλους τους δείκτες είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα**, ενώ στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο η ενεργειακή φτώχεια δεν φαίνεται να αποτελεί μείζον πρόβλημα, αφού τα ποσοστά των δεικτών εμφανίζονται αρκετά χαμηλά. Ειδικά για Ελλάδα οι παραπάνω δείκτες διαμορφώνονται σε ποσοστό **70% για την αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες, ποσοστό 50.7% για την καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και ποσοστό 29.5%, για τα άτομα που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης**. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ευρώπης που αντίστοιχα είναι 10.8%, 10% και 15.1%.

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των ενεργειακών τιμών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα καθαρά εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράλληλα, τα ποσά που δαπανώνται για την εφαρμογή μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, που αποτελούν και την πιο βιώσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, υπολείπονται αρκετά των επιδοτήσεων του ενεργειακού κόστους και των εισοδημάτων, με αποτέλεσμα την σχεδόν μηδαμινή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά κατοικία τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι η σταδιακή **αύξηση της οικονομικής υποστήριξης των μέτρων ενεργειακής ανακαίνισης**, καθώς αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας, της παραγωγικότητας και της θερμικής άνεσης των ευάλωτων πολιτών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει **μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας** από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και **επικαιροποίηση των στατιστικών δεδομένων** ώστε να καταστεί σαφής η σύνδεση μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης, της ενεργειακής φτώχειας και των άλλων δεικτών.

Η οικονομική κρίση έστρεψε τους χρήστες κάθε είδους ουσιών στα φτηνά ναρκωτικά. Οι ψυχοδραστικές ουσίες κάνουν θραύση και στην Ελλάδα, ενώ 101 νέες από αυτές καταγράφηκαν μόνο το 2014 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται, κυρίως, για συνθετικά κανναβινοειδή που πωλούνται νόμιμα -spice- αλλά και συνθετικές καθινόνες.

Όπως λέει στο ΑΠΕ η Μανίνα Τερζίδου, επιστημονικά υπεύθυνη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης για τα ναρκωτικά στη χώρα μας «πρόκειται για πολύ φθηνές ουσίες, τις οποίες προτιμούν οι χρήστες γιατί έχουν λιγότερα χρήματα να διαθέσουν. Μια δόση ηρωίνης κοστίζει 30 ευρώ και μία δόση συνθετικού ναρκωτικού μόλις 3 ευρώ. Οι ουσίες αυτές διακινούνται μέσω Ίντερνετ, και τελευταία μέσω google μπορεί ο καθένας να βρει sites από όπου μπορείς να τις αγοράσει»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Κοινωνική Πολιτική Αγωγή, Σχολικό εγχειρίδιο της Γ' Γυμνάσιου.
2. Πολιτική Παιδεία ,σχολικό εγχειρίδιο της Α' Λυκείου
3. Πολιτική Παιδεία ,σχολικό εγχειρίδιο της Β' Λυκείου

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ:

Ιστότοποι:

www.thepressproject.gr

www.protothema.gr

www.proinoslogos.gr

www.mhxanhtoyxronoy.gr